

## Προβληματισμό για τα λιγοστά νέα έργα, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ

2017/02/13 17:32 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

«Η ζητούμενη ανάκαμψη του κλάδου των δημοσίων έργων ως προϋπόθεση της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας, με στόχο τη μείωση της ανεργίας, δυστυχώς αναβάλλεται και τη νέα χρονιά, αφού δεν προβλέπεται το απαιτούμενο ύψος επενδύσεων για τη δυναμική τόνωση του κλάδου των δημοσίων έργων και έργων υποδομής», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης, μιλώντας στην Ιδρυτική Περιφερειακή Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

«Με την **ψήφιση του 4412/16 στις 08 Αυγούστου 2016 οι δημοπρατήσεις δημοσίων έργων πάγωσαν**, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο επιδεινώνοντας την κατάσταση σε ό,τι αφορά την ανεργία, αλλά και την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου, που δεν περιορίζονται στις κατασκευαστικές, αλλά είναι χιλιάδες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές.

Η πληθώρα των δομικών αλλαγών που προβλέπεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων και οι οποίες δεν έχουν ακόμη πλήρως ενσωματωθεί στην καθημερινή πρακτική των αναθετουσών αρχών και των εργοληπτικών επιχειρήσεων έχουν συντελέσει σημαντικότερα στην σχεδόν πλήρη απουσία νέων δημοπρατήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ.

Την ενημέρωση του προέδρου του ΣΑΤΕ ακολούθησε εκτενής παρουσίαση του Ν. 4412/2016 από τον Νομικό Σύμβουλο του ΣΑΤΕ Στ. Σταμόπουλο, ενώ κατά τη συζήτηση που ακολούθησε έγινε φανερό η αγωνία των εργοληπτών της περιφέρειας για το μέλλον του κλάδου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί ισχυρά κτυπήματα εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, με συνέπεια πολλές εταιρείες να οδηγούνται στην κατάρρευση.

Στη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε η αγωνία για την καθυστέρηση δημοπρατήσεων νέων έργων που οφείλεται στην άμεση έναρξη ισχύος του ν. 4412/16, ενώ παράλληλα τονίστηκε ότι ανάλογη καθυστέρηση αναμένεται να παρουσιαστεί από την έναρξη δημοπράτησης των δημοσίων έργων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, πλατφόρμα για την οποία τα στελέχη της περιφέρειας και κατά

συνέπεια και όλων των υπολοίπων αναθετουσών αρχών στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί.